



Sognepræst Per Kofoed Munch

FREDAG DEN 8. NOVEMBER

ET LIV I BØN

”Bed uophørligt”, siger Paulus. Det lyder uoverskueligt og uoverkommeligt. Men hvad vil det egentlig sige? Og hvad vil det sige at leve i bøn? Hvordan bliver bøn en vej til hvile, glæde og taknemlighed?

FREDAG DEN 6. DECEMBER

KRISTENT MENNESKESYN

Homo, trans, cis eller ...? Det kristne menneskesyn har noget udfordrende og befriende at sige om køn, krop, følelser og seksualitet.



Vibeke Solde Hjorth
Teolog og redaktør

PRAKTISK INFO:

TID: 18.00: Gør-det-selv-buffet / 18.45: Undervisning

STED: Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, 2500 Valby

PRIS: Gratis

ARRANGØR: Menighedsfællesskabet i Vigerslev Kirke

KONTAKT: Sognepræst Henrik Laursen, 22 48 01 41, heal@km.dk



VIGERSLEV KIRKE

FÆLLESSKAB MED GUD –
FÆLLESSKAB MED HINANDEN

MENIGHEDSFÆLLESSKABET

I VIGERSLEV KIRKE - PROGRAM 2019

FREDAG DEN 18. JANUAR

FORTABELSEN

Fortabelsen - evangeliets mørke baggrund: Kristendommen taler om frelse og evigt liv sammen med Gud. Det indebærer, at der er noget at blive frelst fra. Men kan og skal vi virkelig tro på fortabelsen stadigvæk?


Lærer Margrethe Kofod-Svendsen
Tidl. Højskolelærer og forlagsleder

FREDAG DEN 24. MAJ

GUD I OS

Helligånden tager bolig i os — Gud bor i os. Det er dejligt og mærkeligt på samme tid. Men hvad betyder det, at vi går rundt med Guds Ånd? Hvad betyder det, at han vil bo i os?


Projektleder Thomas Frovin
"I Mesterens Lys"

FREDAG DEN 1. MARTS

ROBUST KRISTENDOM

Tro, Håb og Kærlighed er en treklang i Bibelen og i et sundt og robust kristenliv!



FREDAG DEN 30. AUGUST

VELSIGNELSE

Velsignelse — hvad er det? Hvad ligger der i det danske ord? Hvordan omtaler de bibelske forfattere velsignelse? Og hvad gør vi, når vi velsigner i dag?


Sognepræst Jørgen Sejergaard

FREDAG DEN 29. MARTS

GUDS BILLEDE

Gud har skabt mennesket i sit billede, så det er noget særligt at være menneske! Men hvad betyder det for den måde, vi ser på hinanden og os selv på? Hvad betyder det for vores værdi? Og hvad betyder det for, hvad synd og frelse er?



KIRKEDØGN — 27.-28. SEPTEMBER

MENIGHEDEN

I Bibelen kaldes den kristne menighed både for Guds folk, Jesu familie, Kristi legeme og Helligåndens bolig. Men hvad betyder de store ord? Og hvad betyder de for os, der er menighed i dag?


Sognepræst
Flemming Baatz Kristensen

FREDAG DEN 26. APRIL

LØVEN, HEKSEN OG GARDEROBESKABET

C. S. Lewis' børnebøger om landet Narnia og loven Aslan er i fantasiens form en indgang til hans mange andre bøger, som beskriver den kristne trosverden.



2019